

KWB-HOLVEN

www.kwb-geel-holven.be

www.facebook.com/KwbHolven



Maandblad

Juni 2016

**37^e jaargang
nr. 10**

Vrijdag 10 juni



FIETSEN



Vrijdag 22 juli



FIETSEN

Vrijdag 26 augustus



FIETSEN

Dinsdag 30 augustus



BROOMSHOOTING

V.U. : Alain Teunckens, Bosakker 9, 2440 Geel

kwbholvenredactie@gmail.com



kwb eensgezind
GEEL Holven

Korte inhoud:

Familienieuws: 2

Voorwoord: 3

Wat geweest is: 4

Zaterdag 30 april: Bierproefavond 4

Zondag 1 mei Kermiscafé 8

Zaterdag 7 mei: Vissen 9

Vrijdag 20 mei: Fietsen 10

Zaterdag 21 mei: Garageverkoop 10

Vrijdag 3 juni: Planningsvergadering 11

Wat komen gaat: 12

Vrijdag 10 juni: Fietsen 12

Zondag 12 juni: Vissen 12

Dinsdag 30 augustus: Broomshooting 13

Even stilstaan: 14

Ontspanning: 16

Achterklap: 16

Familienieuws:

- Proficiat aan Jan Theunis en zijn vrouw met de geboorte van hun kleinzoon Lowie

Voorwoord: 'Wij' en niet 'ik'

Meer dan een miljoen mensen in Vlaanderen zet zich wekelijks belangeloos in voor anderen. Nog straffer, zo goed als iedereen heeft wel eens vrijwilligerswerk gedaan. Cakebakken voor het schoolfeest, inzamelen voor een benefiet, meewerken in de Wereldwinkel, organiseren van een buurtfeest enz...: deze en zoveel andere taken, allemaal vrijwillig uitgevoerd, zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. En zo kan ik nog ontelbare voorbeelden van vrijwilligers geven die elk op zich van onschatbare waarde zijn.

Waarom al die moeite, hoor je soms zeggen! Vrijwilligerswerk is meer dan een groep mensen die wat uurtjes gratis doorbrengen bij anderen. Vrijwilligerswerk zorgt er voor dat we niet alleen welvaart maar ook welzijn kennen. Vrijwilligers komen uit vrije wil om aan andere mensen iets te bieden. Ze doen dit niet voor hun inkomen. Dit onbaatzuchtige karakter van hun inzet en hun oprechte betrokkenheid geeft aan de maatschappij een extra menselijke dimensie.

Vrijwilligerswerk doen is echter niet alleen waardevol voor de samenleving of de ontvangers. Het is ook vaak heel verrijkend voor de vrijwilliger zelf. Je wereld groeit met vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is inspirerend, versterkt je als mens en je draagt bij tot een warme samenleving. Je betekent iets voor je omgeving én beleeft er zelf plezier aan!!!

Je hebt ze in alle mogelijke vormen en kleuren: vrijwilligers. Zo vind je deze diversiteit aan mensen ook terug bij onze KWB activiteiten. We willen nogmaals elke vrijwilliger bedanken die zich dit werkjaar heeft ingezet in onze KWB afdeling.

Voor mij draait vrijwilliger zijn om 'wij' en niet om 'ik'. De enthousiaste vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een goed doel, dat is zo mooi. We hebben hen echt nodig in onze samenleving!

De redactie
Alain Teunckens

Wat geweest is:

Zaterdag 30 april: Bierproefavond

Op zaterdag 30 april konden we nog eens bier gaan proeven. Er kwamen een veertigtal mensen van alle leeftijden opdagen voor de bierproeverij, daarmee was de bierdegustatie volzet. Ook de vrouwen waren goed vertegenwoordigd. De werkgroep van deze avond had Ivan Geudens opgetrommeld. Een man afkomstig uit onze parochie die plots het idee had om een eigen gerstenat te brouwen. We kennen Ivan van het hoogwaardig, zuiver drie-moutig bier "Vals Paterke".

Van je hobby je (deeltijds) beroep maken was de droom van Ivan. Na heel wat biertjes te proeven én veel interesse te hebben voor het brouwproces begon er een droom te groeien: zelf bier brouwen! Een tiental jaar geleden begon Ivan met een brouwcursus. Een tijdje later werden de eerste ketels thuis zelf gebrouwen. Al snel werden er eigen recepten uitgetest en werd er gezocht naar hét recept van een goede tripel. Begin februari 2013 werd in brouwerij 'De Graal' te Brakel een eerste brouwsel van het "Vals Paterke" gebrouwen.

Waar komt de naam "Vals Paterke" vandaan? Op deze vraag kwam Ivan met een verhelderend antwoord.

De naam is blijkbaar tweeledig! Enkele jaren geleden werd er in een tv-serie een uitspraak gedaan die hem steeds is bijgebleven: "dat vals paterke"... "Vals": het lijkt een licht biertje, maar het is verraderlijk want het is veel zwaarder dan je denkt! "Paterke": is het geen "engeltje dat plast op je tong"? Dat alles lag volgens de spreker goed in de mond, was uit de streek, ... het "Vals Paterke" was geboren! Vals maar (h)eerlijk!



Het eerste biertje van de avond was het Vals Paterke Goud. Smaak en afdronk staan hier centraal. Een mooi bier met gebalanceerde mouten en speciale hoppen, zonder toevoeging van chemische additieven en slechts licht gefilterd. Het gaat om een bier van hoge gisting met een alcoholpercentage van 5,3 procent. "Een pintje met de smaak van een tripel", vertelt Ivan heel trots.



Als tweede in de rij kwam Keikop Saison. Een combinatie van droge hopbitterheid en het zachte karakter van de huisgist, maakt dit bier tot een zeer verfrissend en dorstlessend bier. Vlug overstappen naar Gageleer. Een volmoutig bier van hoge gisting met het kenmerkende aroma van gagele. Gagele is een struikje dat groeit in onze Kempen. Vroeger werd gagele veel gebruikt in plaats van hop. Gageleer is een biologisch Belgisch bier. De wilde gagele is afkomstig van het natuurreservaat De Liereman in Oud-Turnhout. Het bier wordt gebrouwen ten voordele van de natuurreservaten van Natuurpunt. Als vierde in de rij was 7 PK voorzien, maar wegens problemen met de toelevering werd het dit bier vervangen door het bier van de maand namelijk: Adelardus Tripel. Adelardus Tripel is speciaal gebrouwen ter gelegenheid van de opening van de abdijtoren in Sint-Truiden in 2005. Wat deze tripel speciaal maakt is het gebruik van gruu. Dit is een mengeling van een 10-tal verschillende inheemse kruiden.



Toen kwam volgens mij het hoogtepunt van de avond. Trappist van Achel. Niet de gewone trappist van Achel, maar den "extra". De Achel Extra Blond is een buitenbeentje. Dit bier is enkel te verkrijgen in de abdijwinkel van de Achelse Kluis. Met zijn 9,5% vol een fatsoenlijke klepper die menig bierliefhebber in vervoering kan brengen. Even een windstilte inlassen. De nodige versterking werd opgedaan met een traditionele boterham met kipkap of kaas. De mosterd deed onze smaakpapillen terug op scherp stellen. Want bij boterhammen met kipkap hoort (veel) mosterd!



De zintuigen worden weer aan het werk gezet want we zijn beland aan "Dark Side of the Force". We kregen Bornem Dubbel voorgeschoteld. Bornem Dubbel is een 'levend' abdijbier van 8 % volume alcohol. Na de eerste gisting op vat, blijft het bier evolueren tijdens de tweede gisting op de fles of in het vat. Deze keer was het goed mis vond ik. Weinig schuim te bespeuren, zelfs een zurige afdronk en een kelder geur! Net of de tweede vergisting niet goed is verlopen.

Als apotheose van de avond serveerde Ivan ons zijn laatste creatie: "Vals Paterke Donder". Een echte wereldprimeur! Volgens de brouwer stond zijn gerstenat nog niet op punt. Te veel koolzuur in het brouwsel! Maar de aroma's waren zeker ok. Na even bijsturen. De eerste brouwsels worden verwacht in september 2016. Goed werk Ivan!

Als laatste gaf Ivan uitleg over Klevere Tien. Kleveretien is bijna zwart, maar heeft weinig tot niets van een stout. De smaak is overwegend kruidig met een toets van drop (steranijs), caramel en donker fruit. Het bier heeft een lekkere lange afdronk en de aroma's bleven lang in mijn gehemelte en op mijn tong plakken.



Na de bierdegustatie werd Ivan bedankt met een luid applaus en kregen alle deelnemers nog de kans om vragen te stellen. Nadien werd er lustig nagepraat. Over smaken en kleuren valt natuurlijk niet te discussiëren, maar deze bierdegustatiesessie was dus weerom groot succes! Dat konden alle deelnemers wel beamen. Ook Ivan was erg tevreden over zijn

enthousiast en leergierig publiek. Weeral een verhaal over geuren, kleuren en smaken! Zeker voor herhaling vatbaar. Nogmaals een dikke merci voor de werkgroep voor het organiseren van deze avond en het kermiscafé. Jullie verdienen allemaal een dikke pluim!

Hopelijk gaat iedereen volgend jaar weer mee doen? U toch ook?

Zondag 1 mei: Kermiscafé

Op zondag 1 mei was je welkom vanaf 14.00u op het parochieplein naast de kerk. KWB-holven brengt als socio-culturele vereniging leven in de brouwerij tijdens het weekend van de kermis. Iedereen weet het ondertussen: met Holven kermis wordt de kleine zaal en het plein ervoor opengesteld, waar een kermiscafé doorgaat.



Veel bewoners van Holven hielden de traditie in stand en trokken naar de kermis met de kinderen. Het uitnodigend terras van ons kermiscafé lieten ze niet links liggen en al snel moesten de vele KWB vrijwilligers extra tafels en stoelen buiten zetten. De meeste gezinnen bleven lang zitten midden deze gezellige ambiance. Ondertussen amuseerden de kinderen zich op het dorpsplein. Op een bepaald moment telden we meer dan 120 koppen op ons terras. Dit eerste terraszonnetje op deze hoogdag werd zeer aangenaam verteerd. Diverse smaken, geuren, blond en donker bier werden aangeboden. Voor elk wat wils en alle sterke bieren aan €2,50! Onze democratisch prijzen hadden tot gevolg dat het debiet aan alcoholische dranken exponentieel toenam. Sommige bieren waren zo goed als uitverkocht.



Heb je ons kermiscafé gemist dit jaar? De bijgevoegde foto's geven je alsnog een sfeerbeeld van ons café. Nog meer foto's vind je op de website van KWB-Holven.

Alweer een leuke aangename namiddag met een prima organisatie. Knap!

Zaterdag 7 mei: Vissen

KWB viswedstrijd Bel-Holven

Dit was de eerste viswedstrijd tussen de verschillende KWB afdelingen.

Achttien vissers waren opgekomen om te genieten van een zonnige warme visdag. De temperatuur liep al vlug op tot 29 °C.

Hieronder vind je de uitslag.

1. Kevin Wijnants	64,700 kg	10. Van Dingen Mario	18,750 kg
2. Marc Vande wijzers	39,600 kg	11. Moors Chris	16,250 kg
3. Conny Delien	36,550 kg	12. Hannes Wim	14,300 kg
4. Eddy Sterkx	32,650 kg	13. Hufkens Jos	12,700 kg
5. Tops Frans	26,000 kg	14. Bertels Andre	11,000 kg
6. Caers Ludo	25,700 kg	15. Hannes Swa	10,800 kg
7. Tops Sven	25,600 kg	16. D'joos Steven	10,500 kg
8. Nevelsteen Eddy	21,900 kg	17. Haesen Staf	2,650 kg
9. Tops Juul	20,750 kg	18. Delien Alfons	1,600 kg

Bedankt aan alle medewerkers. Staf

Vrijdag 20 mei: Fietsen

Onze eerste avondfietstocht was er eentje langs Ten Aard-Millegem-Ezaart en zo naar Bel. In "De Kleine Volmolen" werd er gepauzeerd en bijgebabbeld. Om dan langs het "Laar" naar huis te fietsen. Er stonden meer dan 32 km op de teller en de klok duidde reeds 21.30h aan.

Staf

Zaterdag 21 mei: Garageverkoop

Lente ... tijd om de kelder, de zolder en/of tuinhuis op te ruimen maar waar blijf je met de spullen die weg mogen? Je kan er mee naar de kringloopwinkel of zelf een verkoop organiseren in je garage, op je oprit of in je voortuin. Als KWB-Holven hebben we hiervoor geen vergunning nodig als je het maar eenmaal per jaar doet. Op zaterdag 21 mei verklaarden we de koopjesjacht weer voor geopend! Tijdens deze zevende editie van de garageverkoop zetten meer dan 50 gezinnen hun garagepoort wagenwijd open voor het grote publiek. De succesformule was gekend: tussen 9u en 16u kon je naar hartenlust snuisteren tussen de talrijke tweedehands spulletjes. Heel wat garages werden tijdelijk omgetoverd tot heuse snuffelruimtes waar van alles te koop wordt aangeboden. Van leuke hebbedingetjes tot antiek, van prullaria tot curiosa: een unieke kans om op zoek te gaan naar interessante koopjes! Tal van garagepoorten gingen open, ballonnetjes werden opblazen en opgehangen aan de brievenbussen en poorten. Laat het volk maar komen en kopen! Geïnteresseerden konden alvast hun favoriete spulletjes zoeken onze uitgebreide deelnemerslijst. (Op)kopers uit de wijde omgeving vonden een heleboel spullen op de talrijke opritten. Resultaat aan het einde van de dag: een (bijna) lege garage en een ferm centje bijverdiend!

Vrijdag 3 juni: Planningsvergadering

Toen we als bestuur deze tekst schreven moest de planningsvergadering er nog aankomen. Dit maakt dat we over de resultaten van de planning nog niets kunnen vertellen.

Daarom maken we hier even gebruik om een korte toelichting te geven over hoe we als KWB werken. We vinden het namelijk heel belangrijk om van onze leden te weten wat hun topactiviteiten zijn. Het heeft namelijk geen zin om activiteiten in elkaar te boxen waar geen kat op zit te wachten. Vandaar dat we elk jaar in de maand juni een vergadering houden waarop we alle leden uitnodigen. Deze bijeenkomst is hét moment bij uitstek om van gedachten te wisselen en om nieuwe ideeën te lanceren die kunnen opgenomen worden in het volgende jaarprogramma. De creatieve geesten worden na afloop getraakteerd op een lekkere bbq.

Om tijdens de vergadering niet vanuit een leeg blad te vertrekken reikt KWB nationaal ons uitgewerkte voorbeeldactiviteiten aan. Vaak zijn dit activiteiten die andere KWB's ons al voordeden en die hun waarden al lieten zien. Deze activiteiten worden voorgesteld aan de verschillende KWB verenigingen tijdens de zogenaamde 'Startavond' die voor onze provincie naar aloude gewoonte doorgaat in het vormingscentrum in Malle. Als Holvense KWB zijn we altijd aanwezig op deze bijeenkomst. Heb je zelf interesse om hier eens mee naar toe te trekken, dan ben je uiteraard altijd meer dan welkom. Laat het ons zeker weten.

Het luisteren en opnemen van nieuwe ideetjes blijft gelukkig niet beperkt tot dat enen moment per jaar. Toegegeven op de planningsvergadering zetten we de grote lijnen uit en leggen we de meeste activiteiten vast. Toch blijven we ook onder het jaar openstaan voor nieuwe voorstellen. Zeker als er daarbij mensen opstaan om mee aan de kar van de werking te trekken of te duwen. In de inleiding werd het al uitgebreid beschreven. Zonder vrijwilligerswerk geen samenleving. Dus met deze laatste woorden laat de goesting voor 'helpen' maar komen en laat het ons vooral weten!

Wat komen gaat:

Vrijdag 10 juni: Fietsen

Afspraak om 18u30 aan de kerk voor de eerste van onze maandelijkse vrijdagavondfietsstochten tijdens de zomermaanden. We rijden aan een gemiddelde snelheid van 15 km/u. Halfweg houden we een gezellige tussenstop bij een drankgelegenheden. We zijn terug in Holven rond 22 u.



Zondag 12 juni: Vissen

Viswedstrijd op de visvijver van BP-Amoco. Inschrijven kan tot 12.30h. Begin van het vissen om 13.30h met vast voeder. Iedereen mag deelnemen. Iedereen is welkom: vraag uw buurman of vriend of kennis om mee te doen. Nodig hen uit om eens mee te genieten van de gemoedelijke KWB-sfeer.



Dinsdag 30 augustus: Broomshooting



Om de vakantie op een mooie manier af te sluiten gaan we ons nog eens meten in de 11 de editie van onze broomshooting. We starten om 17u30 met een Kubb tornooi, Kubb is een werpspel waarbij twee ploegen elkaars houten pionnen omver moeten gooien vooraleer ze de vijandelijke koning kunnen

slaan en zo de overwinning behalen. Om 1900 uur kun je dan genieten van onze barbecue. Naargelang de weersomstandigheden kun je binnen in de kantine of buiten op het terras eten. Heb je liever vegetarisch i.p.v. vlees dan moet je dit bij inschrijving vermelden. En daarna gaan we natuurlijk broomshooten, ervaren deelnemers weten ondertussen dat enige oefening en aangepast schoeisel voor een beter resultaat kunnen zorgen, maar dat de traditionele “fausse keu’s” die elk jaar worden afgeschoten niet te vermijden zijn. Lachen en vloeken

liggen deze avond zeer dicht bij elkaar. Waar spreken we af? De hondenschool op de Fittelaarsdijk. De prijs van de BBQ ligt nog niet vast, maar zal zeker aan een zeer democratische prijs worden aangeboden. De praktisch info van deze topactiviteit vind je terug in het volgend raakje.

Deze activiteit is enkel toegankelijk voor alle leden en hun gezin.

Een speciale boodschap voor (nieuwe) leden die deze activiteit niet kennen. Dit evenement is een schitterende belevenis voor volwassenen en kinderen!



Even stilstaan! Oorgasme



Muziek is intens genieten. Kun jij je een leven inbeelden zonder muziek?

Muziekfestivals en grote concerten komen er binnenkort weer aan. Maar heb je jezelf als eens afgevraagd of een bezoekje maar een muziekevent kan leiden tot blijvende gehoorschade?

Als je ouder wordt, is het

normaal dat je de volumeknop al eens wat verder moet draaien. Je gehoor vermindert immers met de jaren.

Voor je iets hoort, heeft het geluid in je oor al een hele weg afgelegd. Geluid komt binnen via de oorschelp, gaat door de gehoorgang en botst dan tegen het trommelvlies. Als het geluid je binnenoor bereikt, zet het de haartjes in beweging. Bij niet te sterk geluid herstellen de haartjes zich gemakkelijk en nemen ze hun oorspronkelijke positie weer in. Wordt geluid lawaai, dan is een deel van de haartjes zo beschadigd dat ze zich niet meer in hun oorspronkelijke positie kunnen zetten. En eens kapot, altijd kapot! Er bestaat geen enkel geneesmiddel of hoorapparaat dat deze schade kan herstellen.

Gehoorverlies door regelmatige blootstelling aan minder sterke geluidsniveaus bouwt zich geleidelijk op over verschillende jaren. In een eerste fase is dit gehoorverlies tijdelijk.



Na herhaalde blootstelling aan een intens geluid wordt het gehoorverlies constant.

Oorsuizen of tinnitus door geluidsoverlast komt vaak voor. Bij occasionele beperkte geluidsoverlast kun je tijdelijk een fluittoon horen maar bij regelmatige blootstelling kunnen deze klachten ook constant aanwezig blijven. Je wordt dag en nacht achtervolgd door geluiden die er eigenlijk niet zijn.

Helaas kampen ook steeds meer jongeren met gehoorverlies of oorsuizen. Schade aan de oren kan optreden door een eenmalige blootstelling aan te intense geluiden. Maar ook wie zijn oren vaak en lang aan lawaai blootstelt, loopt heel wat risico op verschillende soorten gehoorproblemen. Wist je dat 85 % van de 19-20-jarigen last heeft van tijdelijk oorsuizen na het uitgaan en **15 % van de 19-20-jarigen dit permanent heeft?**

Besluit: ga je deze zomer naar een muziekfestival bescherm je trommelvliezen!

Te onthouden data:

Fietsen: op vrijdagen 10/06 22/07 26/08

Ontspanning

**ZOEK DE 8
VERSCHILLEN..**



Achterklap

Is dit Raakje uitgelezen? Geef hem een nieuw tweede leven!

We hopen dat je plezier hebt beleefd aan het lezen van dit Raakje.

Gewoontegetrouw gooi je deze nu bij het oude papier? Maar misschien

kan je er nog iemand die (nog) geen KWB lid is een plezier mee doen?

Een familielid, een vriend, een buur, ... iemand voor wie dit Raakje en KWB-Holven misschien iets kunnen betekenen.

Als je dit wil doen, kan je eenvoudig het Raakje aan de betrokkene bezorgen en iemand van het bestuur of je wijkmeester op de hoogte brengen. Zo krijgt dit Raakje nog een tweede leven en beleeft er nog iemand anders plezier aan!

KWB is één van de grootste socio-culturele verenigingen in Holven en biedt het gehele jaar door tal van activiteiten! Voor 25,00 euro ben je met je het ganse gezin lid van KWB voor het hele werkjaar!